

RED EEN KIND ZOEKT

kerken die wereldwijd verbonden willen zijn en het werk van AEE in Rwanda willen ondersteunen. Met als doel: nog meer kinderen een kansrijke toekomst geven.

Doe mee met het diaconaal programma 'Wereldkerken' van Red een Kind. Kies de vorm van betrokkenheid die past bij uw gemeente. Misschien wilt u dit project enkele keren per jaar opnemen op het collecterooster, bijvoorbeeld tijdens de avondmaalsdiensten. Of bent u op zoek naar een mooi project waar u diverse acties voor kunt opzetten. U kunt als gemeente ook intensiever verbonden zijn aan dit project. Door regelmatig te bidden, contacten te onderhouden en te schrijven met gezinnen die de hulp ontvangen. Voor kerken die meer willen, ligt er ook een themapakket klaar met preekschetsen, Bijbelstudies, actietips en werkvormen om jong en oud te betrekken. Ook een projectreis met gemeenteleden naar Rwanda behoort tot de mogelijkheden.



MEER WETEN?

www.redeenkind.nl/wereldkerken

Of neem contact op met: **Ard-Jan Kok**
038 460 46 48 | 06 - 26 89 68 64 • Ard-Jan.Kok@redeenkind.nl



“ De kerk is pas een wereldkerk
als de kerk oog krijgt voor de wereld. ”

Red een Kind

Red een Kind geeft toekomst aan kinderen in armoede en verbindt hen met mensen in Nederland. De beste plek voor kinderen om op te groeien is thuis, bij hun eigen familie en in hun eigen dorp. Daarom werkt Red een Kind altijd met hele dorpen tegelijk. Dat doen we in verschillende landen in Azië en Afrika. We helpen gezinnen met het vergroten van hun inkomsten en het bouwen van sterke netwerken. Zo kunnen gezinnen op termijn hun eigen leefomstandigheden verbeteren. Red een Kind werkt daarbij samen met kerken en christelijke partnerorganisaties.

www.redeenkind.nl • (038) 460 46 48 • Postbus 40619, 8004 DD Zwolle

Red een
Kind





WERELDKERKEN



Samen dienen met de kerk in
RWANDA

Het project

Kerk zijn in de wereld: dat is onze opdracht. God leert ons om Hem en de mensen om ons heen te dienen. Dichtbij en ver weg.

Wereldkerken:

- zijn verbonden met een kerk in Rwanda;
- leren als gemeente meer over Gods plan wereldwijd;
- zetten talenten van jong en oud in: ver weg en dichtbij;
- komen op voor recht en gerechtigheid.

In Rwanda heb ik gezien hoe krachtig de uitwerking van een kerk in haar omgeving kan zijn. Op het leven van mannen, vrouwen en kinderen die in heel moeilijke omstandigheden moeten leven. Er is veel armoede en uitzichtloosheid. Bovendien leven veel mensen met trauma's naar aanleiding van de genocide in 1994. Toch laten ze zich niet weerhouden om samen de schouders eronder te zetten en te bouwen aan een land waar mensen weer in vrede met elkaar kunnen leven en kinderen een goede

toekomst tegemoet gaan. Langzaam maar zeker groeien ze uit de armoede. Daarbij worden ze aangemoedigd door medewerkers van onze partnerorganisatie die zich door God geroepen weten om op deze plek te werken. Hun toewijding maakt een groot verschil voor de mensen om hen heen. Red een Kind ondersteunt deze kerk in Rwanda graag met de middelen om dit werk te doen. We zijn op zoek naar kerken in Nederland die samen met ons ruggensteun willen geven. Helpt u mee?

Ard-Jan Kok



In het kleine land Rwanda leven veel kwetsbare kinderen en gezinnen. Met name op het platteland is de armoede groot. Er is weinig te eten en geld voor school is er meestal niet. Door de genocide van 1994 zijn er veel getraumatiseerde ouders en gebroken gezinnen. Dat maakt de omstandigheden waarin kinderen opgroeien extra moeilijk.





Jenne Minnema, jongerenwerker uit Zwolle

“Dit is kerk zijn: mensen om ons heen helpen hun leven op te pakken, zodat ze gaan zien hoe God hun leven bedoeld heeft. Door die hoop gaan mensen stralen. Dat heb ik in Rwanda gezien en ervaren. Ook als kerken in Nederland kunnen we hier onderdeel van zijn. Doet u ook mee?”

Red een Kind werkt in Rwanda samen met African Evangelistic Enterprise (AEE). Hoe ingewikkeld de omstandigheden soms ook zijn, deze kerk houdt zich vast aan het geloof dat God wonderen kan doen in Rwanda. Red een Kind zet samen met AEE zelfhulpgroepen op, waarin ouders leren hun omstandigheden

zelf en samen te verbeteren. De impact van deze werkwijze is groot. De gehele gemeenschap in dit gebied wordt daarbij betrokken: ruim 180.000 mensen. Binnen vijf tot zeven jaar zijn duizenden gezinnen niet alleen blijvend in staat om voor een eigen inkomen te zorgen, maar is ook hun zelfvertrouwen gegroeid. Bovendien wordt gaandeweg gewerkt

aan het herstel van het onderlinge vertrouwen, dat na 1994 ernstig is beschadigd. Langzaam maar zeker wordt de opbrengst van het land vergroot en komt er meer inkomen, waardoor kinderen weer naar school kunnen. Zo bloeien kinderen en gezinnen op en krijgen hele dorpen weer toekomstperspectief!



Pastor Lucien Habinshuty uit Rwanda

“God heeft me hier geroepen. Hij geeft me de kracht om in dit gebied aan het werk te gaan. Hij geeft me hart voor deze kinderen en gezinnen.”

Samen met Red een Kind bezocht jongerenwerker Jenne Minnema het projectgebied in Rwanda. Door deze reis leerde hij veel over Gods bedoeling met ons leven en de taak die Hij ons geeft. De ontmoeting met pastor Lucien raakte hem in het bijzonder: “Wat centraal staat in de aanpak van Red een Kind en AEE, is dat mensen zelf hun leven leren opbouwen. Dat geeft zelfvertrouwen en eigenwaarde. Ik zag dat ook terug in de mensen die ik ontmoette. Daarom vind ik het programma van Red een Kind zo mooi.”



HET PROJECT IN RWANDA

DOELEN:

Zelfhulpgroepen:

8600 gezinnen

werken in zelf-hulpgroepen samen aan het vergroten van hun inkomen en de verbetering van hun leefomstandigheden.

Onderwijs:

Bouw en renovatie van scholen en training van leerkrachten, zodat

43.000 kinderen

goed onderwijs kunnen krijgen.

Werkgelegenheid:

600 jongeren

volgen een praktische beroepstraining waarmee ze werk kunnen vinden.